



Missionair
Platform
Den Haag

Missionair Platform Den Haag
Jaarverslag 2022
“Samen nieuwe vormen van kerkzijn ontdekken”

Juni 2023

Inleiding

In 2022 stonden we voor een nieuwe uitdaging. We begonnen dit jaar midden in een lockdown en zonder coördinator. Het kernteam en bestuur namen de tijd om te doordenken wat goede stappen waren voor de toekomst van het Missionair Platform. De visie en missie bleven gelijk, maar de uitvoering en de projecten werden aangepast.

We wilden ook dit jaar de doelen uit het Meerjarenplan 2021-2024 te verwezenlijken. Dit plan is geschreven voor de periode van 2021 tot 2024 met als motto “samen nieuwe vormen van kerkzijn ontdekken”. De projecten vanuit het Meerjarenplan komen in dit jaarverslag ook weer terug. We zijn blij dat we onze netwerkpartners weer konden ontmoeten, bij netwerkborrels, theologenkring, pioniersmeetings en een Leerfabriek.

Missie

We benoemen nogmaals de missie van het Missionair Platform Den Haag. Als Haagse kerken en organisaties hebben we elkaar nodig. Samen geven we de kerk vorm door een grote diversiteit van diaconale en missionaire activiteiten. Samen zijn we bewogen door Gods liefde voor de stad. Bij het Missionair Platform staat centraal dat we samen optrekken en elkaar versterken.

De missie van het Missionair Platform Den Haag is:

Samen nieuwe manieren van kerkzijn ontdekken met impact in de stad. Samen te vieren, te dragen, te leren en verhalen te delen.

Focus

In het Meerjarenplan beschreven we 5 focuspunten voor het Missionair Platform: connecten, verhalen delen, samenwerken, ontwikkelen en verslaglegging. Dit was het uitgangspunt voor het Jaarplan 2022. We benoemen ze nog eens:

1. Connecten

Ontmoetingen en relaties met en tussen kerken is de grootste kracht van het Missionair Platform. Tussen de kerken onderling, met de organisaties en de stad. Het platform fungeert als katalysator waar deze ontmoetingen plaatsvinden, waar wordt samengewerkt en samen geleerd. Na 2 coronajaren waar ontmoetingen beperkt mogelijk waren, hopen we in 2022 de ontmoetingen weer op te kunnen pakken en de banden aan te halen. Waar mogelijk verbreden we door nieuwe partners uit te nodigen.

2. Verhalen delen

We willen als platform verhalen van hoop en inspiratie delen om zo zichtbaarheid te geven aan de missionair diaconale plekken in de stad en de diversiteit van kerkzijn en organisaties. Om te inspireren, te verbinden, bewust te maken en uitwisseling te stimuleren over kerkmuren en organisatie muren heen.

3. Gezamenlijkheid

We willen samen optrekken in Den Haag waarbij we samen als kerken visie op de stad ontwikkelen.. Als Missionair Platform samen kunnen we wat een kerk alleen niet kan. Welke vragen, uitdagingen en kansen komen naar voren, ook voor de lange termijn? Welke rol kan het Missionair Platform hier vervullen? We stellen de vraag ook terug: welke rol kan jouw kerk of organisatie vervullen om het Missionair Platform samen te dragen?

4. Supporten, ontwikkelen en leren

Vooral in het pionieren, het ontdekken van nieuwe vormen van kerk-zijn, komen veel vragen naar boven rond theologie, stadsontwikkeling, community development. Ook bij langer bestaande kerken zijn er vragen over zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en in de stad. We willen samen leren, ontwikkelen en elkaar ondersteunen. Hier is op allerlei plekken aandacht voor.

Plan en resultaten

Vanuit deze focuspunten hebben we een jaarplan opgesteld. We hebben dit jaar, na alle coronabeperkingen, vooral gericht op de herstart van plekken van ontmoeting. Vanwege het ontbreken van een coördinator, zijn sommige plannen even gepauzeerd. Het project Missie en Duurzaamheid is dit jaar niet zo uitgebreid terug gekomen als gepland, maar het onderwerp zal later weer opgepakt worden.

Onderstaand omschrijven we wat de plannen waren en hoe tot uitvoering zijn gebracht:

1. Netwerkborrels

We organiseerden in 2022 volgens plan 4 keer een Netwerkborrel, waar partnerkerken en betrokkenen elkaar konden ontmoeten, ervaring konden worden uitgewisseld en ideeën werden gedeeld. In februari werd de netwerkborrel - die vanwege coronamaatregelen was voorbereid in de vorm van een 'walk in the park' - afgeblazen vanwege weinig aanmeldingen door coronabesmettingen.

In maart konden we gelukkig weer 'gewoon' een binnenborrel organiseren. Dick Groenendijk, pionier in Transvaal deelde zijn verhaal met ons: *"Ons eerste officiële pioniersjaar sloot in augustus in mineur met weinig mogelijkheden door corona en een pioniersteam met nog maar twee personen over. Enkele maanden verder staan we gelukkig weer klaar om onze kinderclub en andere activiteiten te openen. Zelfs zonder activiteiten hebben we de afgelopen tijd toch veel zegen mogen ervaren. We kwamen met nieuwe mensen in contact die graag iets willen betekenen in de missie die we voor ogen zien in de mooie en uitdagende wijk Transvaal. Dat hebben we echt als een gebedsverhoring ervaren!"*



Net voor de zomer werd de netwerkborrel gecombineerd met de avondmaalsviering, zie verderop in het jaarverslag hier verslag van.



Op 22 september was er een netwerkborrel met een thema rondom schuldhulpverlening en met medewerking van Schuldhulpmaatje. Martin Schep, als missionair werker betrokken bij Leven in Zuidwest, en ook betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, nam ons mee in zijn ervaringen. *"Het zal niemand ontgaan zijn dat er grote zorgen zijn over de financiële kwetsbaarheid van veel mensen in*

ons land. Als kerken zullen we hier de komende tijd meer en meer van merken. Het zorgen voor kwetsbaren is van oudsher één van de kerntaken van kerken, maar de grootte van de problematiek kan overweldigend zijn. Het is dan goed om te weten dat we er als kerk niet alleen voor staan. Er zijn initiatieven, waar wij als kerken bij aan kunnen sluiten of in bemiddelen. Een goed voorbeeld van zo'n beweging is het project *Schuldhulpmaatje*."

De Nerwerkborrels werden georganiseerd in de Leeuwendaalkerk. Er waren steeds ca 20 aanwezigen bij de netwerkborel. We werden verwend met pizza en gezonde snacks.



2. Learning & Blessing / Leerfabriek



We organiseren dit jaar 1x een Learning & Blessing, een zaterdag waarop we een relevant thema uitdiepen door middel van een spreker, workshops en interactie en bemoediging en gebed. Het plan was om dit 2x te doen, dit is niet gelukt vanwege drukke agenda's van zowel kernteam als bezoekers.

Op 21 mei was er een Leerfabriek voor kerken en pioniers. Er waren ca 30 aanwezigen. Op deze Leerfabriek hebben we dr. Sake Stoppels, universitair docent aan de Vrije Universiteit uitgenodigd om ons bij

te praten over zijn onderzoek onder pioniers en zijn bevindingen over de ontwikkelingen in missionair kerkzijn.

'Missionair zijn, waarom zou je?', die vraag stond vanmorgen centraal bij de Leerfabriek van het Missionair Platform. We luisterden naar Sake Stoppels die ons meenam in een presentatie van zijn onderzoeksresultaten, leerden van elkaars ervaringen en er was ruimte voor gesprek. Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten! We kijken terug op een mooie Leerfabriek!



3. Theologenkring

In oktober organiseerde het Missionair Platform een theologenkring van 3 avonden over het boek “Groene Theologie” door Trees van Montfoort. Hoe ziet onze wereld er over 20 jaar uit? Wat als de zeespiegel een halve meter stijgt? Hoe geef ik klimaatbewust leven een plek in mijn leven? Wat hebben ecologie en theologie eigenlijk met elkaar te maken? En heeft ‘groen’ ook nog iets met ‘missionair’ te maken?

In onderstaand artikel leest u een verslag over de Theologenkring.



Missionair Platform

Theologenkring 13 oktober 2022

Onderwerp: 'Groene Theologie' – Trees van Montfoort

Samen met het Missionair Platform organiseerde dominee Bart Noort van de Franse Kerk in Voorburg een theologenkring naar aanleiding van het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort.

De auteur was uitgenodigd en zij nam ons mee langs een aantal hoofdlijnen van haar boek. Springend punt in de discussie was Genesis 1:26,27: Is de mens wel de kroon op de schepping? Zien we niet teveel voorbij aan het zijn van *medeschepsel*? Het lijkt er sterk op dat de westerse theologie eraan heeft bijgedragen dat het hier en nu vooral om de mens draait, waarbij de natuur (plant en dier) slechts fungeert als decor (van Montfoort verwijst hierbij in haar voorwoord naar de term *antropoceen*). Wat de gevolgen zijn van deze houding zien we aan de huidige staat van de aarde: uitgewoond als een nooit onderhouden studentenflat.

De ernst van de situatie werd uitgebreid besproken. Is er nog wel hoop? We houden ons vast aan wat bijvoorbeeld de Grieks-Orthodoxe theologe Elizabeth Theokritoff zegt: *De wereld is tegelijk 'zeer goed', 'gevallen' en 'verlost'*. Vanuit die verlossing mogen we leven en hoop houden.

Hans van 't Hoff



4. Pioniersnetwerk

Het doel was om de Haagse pioniersgroep te herstarten en elkaar elke 3 maanden op een ochtend te ontmoeten voor intervisie en uitwisseling. In oktober is de pioniersgroep herstart. De groep is uitgebreid met oa de PKN pioniers. De eerste keer was vooral een (nieuwe) kennismaking met elkaar en met het werk dat er op de pioniersplekken gebeurt: een feest van herkenning en ook delen van zorgen. We bespraken met elkaar thema's om te bespreken. Voor een volgende keer staat de vraag

centraal: hoe kunnen we écht naar mensen luisteren en hen de ruimte geven, en tegelijk de liefde van Jezus delen? Het is niet gelukt om in december vóór de kerst een tweede bijeenkomst te organiseren. We schuiven dat door naar 2023.

5. Hemelvaartsdienst



Na 2 jaar was het weer mogelijk om samen een Hemelvaartsdienst te houden! Dit jaar nog 'in het klein' in kerkgebouw de Bethelkerk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, organiseerde het Missionair Platform ook dit jaar weer een gezamenlijke kerkdienst, geleid door diverse voorgangers en met een band. Om 10.00 uur 's morgens was er een viering van ruim een uur, en daarna was er gelegenheid samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Er waren ruim 400 mensen aanwezig. In de nieuwsbrief scheven we

“As it is in heaven: We proefden op Hemelvaartsdag een stukje hemel. Veel christenen uit Den Haag kwamen samen in de Hemelvaart dienst, georganiseerd door het Missionair Platform. Samen God prijzen en weten: God is dichtbij!”



6. Avondmaalsviering

Op 23 juni hielden we een avondmaalsviering in de Leeuwendaalkerk. Pionier Marcel van Dam van KLEURcafe nam ons mee in een verhaal over 'op adem komen bij God'. Hierna bedoende Hds. Hans van 't Hoff het avondmaal. Na de avondmaalsviering was er gelegenheid om samen te eten, drinken en konden we met elkaar bijpraten in een gezellige sfeer, als combinatie met de netwerkborrel.



2. Project Interactieve Kaart: Wij zijn Den Haag

We startten een nieuw project: Interactieve Kaart. Het plan is om de partnerkerken voor te stellen door middel van filmpjes op een interactieve kaart op onze website. We zijn in 2022 begonnen met de voorbereidingen: het verkennen van wat er nodig is om een online kaart te kunnen publiceren, een kostenplaatje, mogelijke fondswerving en het schrijven van het projectplan. In 2023 gaan we hiermee verder en worden de eerste filmpjes geplaatst. In de loop van een aantal jaren komen er dan steeds meer kerken bij op de kaart! Zo worden we steeds beter zichtbaar.

Organisatie

Om dit plan te laten werken is er een ondersteunende organisatie nodig. Het Missionair Platform heeft een bestuur en een kernteam, dat in steeds wisselende projectgroepen samen met partnerkerken de projecten trekt. Er wordt achter de schermen gewerkt aan communicatie, fondswerving en beleidsontwikkeling. Het kernteam werd uitgebreid met een extra lid: Sheelagh Brinkhof. We zijn blij dat ze ons komt ondersteunen. In dit hoofdstuk schetsen we kort wat we als bestuur en kernteam hebben gedaan.

1. Communicatie

We lieten de partners en betrokkenen 6x per jaar weten wat er speelde via de nieuwsbrief. Partners werden actief zelf gevraagd input aan te leveren, wat resulteerde in goed geculde nieuwsbrieven met veel informatie uit de hele stad. Ook via de website en social media bleven betrokkenen op de hoogte. We hebben een besloten LinkedIn groep opgestart waar partners en betrokkenen ook zelf kunnen uitwisselen.

2. Beleidsontwikkeling

Het kernteam en bestuur schreven samen de benodigde stukken, een jaarverslag en jaarplan, en zenden die aan partners, kerken en fondsen. Het Meerjarenbeleidsplan loopt tot 2024 en zal in 2023 worden aangevuld voor de komende 5 jaar. In het najaar hadden bestuur en kernteam een gezamenlijke heidag om de toekomst te bespreken.

Er is besloten voorlopig geen betaalde kracht in dienst te nemen. Het Missionair Platform heeft de middelen niet om deze verantwoordelijkheid aan te gaan. Wel kan projectmatig iemand worden ingehuurd op urenbasis / ZZP basis.

Er is een basisplan besproken voor 2023, wat in het jaarplan is verwerkt.

Er is nog geen Raad van advies opgericht.

3. Financiën

De penningmeester beheert de financiën. Hij levert begrotingen en resultaten aan voor jaarplannen en jaarverslagen. De partnerkerken dragen jaarlijks een toegezegd bedrag bij en worden hierom gevraagd bij het versturen van het jaarplan. In de bijlage vindt u de resultaten van 2022.

Tot slot

Zoals in dit jaarplan te lezen is, was 2022 een overgangsjaar. We moesten als bestuur en kernteam opnieuw onze koers bepalen. Tegelijk hielden we de visie en missie van het Missionair Platform vast.

We merkten aan het begin van het jaar nog wat opstartproblemen na 2 jaar stilliggen. We zijn dankbaar dat we elkaar eindelijk weer 'live' konden ontmoeten bij de netwerkborrels, avondmaalsviering, leerfabriek, theologenkring en de pioniersgroep. We konden ook weer verder denken en voorbereidend werken aan project 'interactieve kaart'.

Namens het bestuur en kernteam Missionair Platform Den Haag,

Thelma Petersen, voorzitter

Marjolijn Vreeken, secretaris

David Baauw, penningmeester

Jasper Klapwijk, algemeen bestuurslid

Hans van 't Hoff, algemeen bestuurslid

Jan Kersten, PR en communicatie

Sheelagh Brinkhof, kernteamlid

Bijlage: Resultaten 2022

INKOMSTEN

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Donateurs	3.763,02	€ 1.822,00	€ 4.963,25
Partnerkerken	11.393,51	€ 11.705,00	€ 7.500,00
Subsidies fondsen	16.366,00	€ 17.600,00	€ 1.290,00
Totaal	€ 31.522,53	€ 31.127,00	€ 13.753,25

UITGAVEN

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Kosten coordinator (0,2 / 0,3 fte)	49.227,62	€ 31.259,25	€ 11.367,00
Communicatie/netwerk/diversen	1.587,59	1823,71	€ 1.191,46
Bankkosten	152,36	€ 161,50	€ 160,50
Totaal	€ 50.967,57	€ 33.244,46	€ 12.718,96

Resultaat	€ 19.445,04-	€ -2.117,46	€ 1.034,29
-----------	--------------	-------------	------------

BALANS

ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Liquide middelen	€ 24.403,79	€ 7.273,73	€ 7.837,12
Nog te ontvangen	€ -		€ -
Totaal	€ 24.403,79	€ 7.273,73	€ 7.837,12

PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Bestemmingsreserve*	€ 11.303,79	€ 4.431,98	€ 7.797,22
Nog te betalen kosten	€ 8.100,00	€ 2.841,75	€ 39,90
Reeds ontvangen donaties	€ 5.000,00	€ -	€ -
Totaal	€ 24.403,79	€ 7.273,73	€ 7.837,12

*) Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is geheel bestemd voor het werk van Missionair Platform Den Haag

Vastgesteld d.d. 11-05-2023

Bestuur Stichting Vrienden van Missionair Platform Den Haag